

Tekst: Stijn Kling, Texperts

GIEL DE WINTER
ZET NEDERLAND
OP ZIJN KOP
MET STUKTV!



Eigenwijsheid is een
prachtige eigenschap



We zijn er best een beetje trots op. Zo vaak komt het namelijk niet voor dat een van onze leerlingen zich ontpopt tot een échte BN'er. Giel de Winter, bekend van StukTV, bewijst dat je het met de juiste drive en voldoende zelfvertrouwen verkunt schoppen. Hoog tijd om hem dus eens het hemd van het lijf te vragen!

Meer dan anderhalf miljoen abonnees op hun eigen YouTube-videokanaal, een contract met RTL en talloze dj-shows in Nederland en Europa. Je weet het ongetwijfeld ook: StukTV is hot. Giel de Winter is de bedenker. Hij vertelt hoe hij vijf jaar geleden op het idee kwam voor StukTV: 'Ik keek naar een slechte show op Nederland 1 en bedacht me dat zenderbazen allemaal programma's maken waarvan ze helemaal niet weten of eraan gekeken wordt. Dat vond ik maar raar. Daarom besloot ik een YouTube-kanaal te beginnen waar kijkers zélf bepalen wat er te zien is. Sindsdien ga ik samen met Thomas en Stefan iedere week 'stuk' door het uitvoeren van opdrachten die onze kijkers verzinnen.'

Regelrechte hit

StukTV blijkt een regelrechte hit: inmiddels hebben de boys al meer dan 250 bijzondere opdrachten uitgevoerd. Maar ook hun zelfbedachte programma 'Het Jachtseizoen' scoort torenhoge kijkcijfers op YouTube. 'Het is de afgelopen jaren ontzettend hard gegaan', vertelt Giel. 'Naast de video's die we maken, treden we ook nog op als dj's. Afgelopen zomer hebben we wel 90 boekingen gehad, waaronder in Spanje, Griekenland en Italië. Voor ons dé manier om onze fans ook in het echt te ontmoeten.'

Zichzelf zijn

Giel een BN'er: wie had dat gedacht toen hij als dertienjarig broekie op Het Hooghuis terecht kwam? Hij zelf in ieder geval niet: 'Op mijn middelbare school in Uden zat ik slecht in mijn vel. Ik kon me moeilijk concentreren en deed me in de klas stoerder voor dan ik eigenlijk was. Uiteindelijk was het voor mij beter om naar een andere school te gaan. Op Den Bongerd in Oss kreeg ik alle ondersteuning die ik nodig had. Bovendien ontdekte ik er dat ik gewoon mezelf moest zijn.'

'IK ONTDEKTE DAT IK GEWOON MEZELF MOEST ZIJN'



Grenzen opzoeken

Toch zocht hij ook op zijn nieuwe school weer de grenzen op, vertelt Giel: 'Plezier maken moet op die leeftijd ook kunnen, vind ik. Gelukkig konden de meeste leraren daar ook wel mee omgaan. Bovendien wist ik zelf meestal prima wanneer ik moest ophouden. Uiteindelijk gaat het er op school toch om dat je iets leert en je diploma haalt.'

Inspiratiebron

Door zijn successen met StukTV is Giel een inspiratiebron voor veel jongeren. Zelf heeft hij ook altijd een voorbeeld gehad. 'Wat Reinout Oerlemans in zijn carrière heeft neergezet, vind ik bijzonder. Hij weet als geen ander hoe je een goed product moet maken en runde op jonge leeftijd al een groot bedrijf. Daarvoor heb ik veel respect.'

Grote glimlach

Hoewel hij naar eigen zeggen geen voorbeeldlerling was, denkt Giel zo nu en dan nog met een grote glimlach terug aan zijn tijd op de middelbare school. 'In die periode heb ik ontdekt dat je je hart moet volgen. Eigenwijsheid is een prachtige eigenschap, vergis je niet! Op Den Bongerd vielen de puzzelstukjes voor mij ineens op hun plaats. En als het goed is, zie je die ondersteuning nu terug op alle scholen van Het Hooghuis. Dat is belangrijk, want ik hoop dat iedereen zo'n fijne middelbareschooltijd mag beleven als ik!'



LEERLINGEN VRAGEN RAAK!

Via Instagram konden onze leerlingen een spannende, slimme of serieuze vraag voor Giel insturen. Daarvan hebben we er drie uitgekozen!

Milan: Wat voor streken haalde je uit op school?

'Ik ben altijd wel een sfeermaker geweest. Daar hoort soms een grapje bij. Zoals etuis omwisselen en dan iemand anders de schuld geven, haha!'

Wieneke: Wat is je belangrijkste tip voor leerlingen?

'Wil je iets moois bereiken? Ga er dan helemaal voor! Geloof in jezelf en laat je door niemand tegenhouden. Het kan tot geweldige dingen leiden!'

Lars: Wat zou je in je leven zeker eens willen doen?

'Goede vraag! Als het zou kunnen, zou ik een onzichtbaarheidsmanteel willen dragen, zoals in Harry Potter. Daarmee zou je zóveel vette dingen kunnen doen!'